



Slingerbeek

Verhalenbankjesroute: Het Noorden

het water glijdt en glijdt onder de brug
het is hier zacht en donker en toch speels
maar verderop wordt het deels zon en deels
de schaduw van geboomt dat kaatst terug

maar 't water glijdt en glijdt gestadig voort
door de bosschages en de weidelanden
terwijl het nooit de veilge rust verstoort
die de avond uitbreidt met zijn donkre handen

o stille beek mij reeds gezelschap als kind
zoals gij glijdt is 't dat mijn leven gleed
door zon en schemer noem het lief noem 't leed
nu sta 'k en peins en om mij is de wind.

J.Jac. Thomson
Gedichten 1960,
Herinneringen en late voorspelen,
Uitgeverij Ad Donker, 1961